



Uitjes & Bezienswaardigheden:

Tranås:

Het dorp Tranås ligt ongeveer 3 km vanaf de camping. Het heeft een gezellige winkelstraat van wel 2 km lang! U vindt hier leuke winkels, boetiekjes en restaurantjes. Daarnaast heeft Tranås wel 5 supermarkten! Er zal u hier dus aan niets ontbreken.

De rivier de Svartån loopt dwars door het dorp heen. Prik eens een vorkje bij de "Strandbaren", een gezellig en erg goed restaurant met uitzicht over de Svartån.

Bezoek ook eens "Ekbergsparken", een park met mooie grote, oude eiken, waar u heerlijk kunt eten in een gezellig 17e eeuws huis.

Bent u een echte visliefhebber? Probeer dan het winkeltje "Smålandskräften" in het haventje van Tranås of het daarbij behorende restaurant.

Hultet:

Voor iedereen die een beetje Zweedse historie wil snuiven is een bezoek aan Hultet zeker de moeite waard! Hultet is een klein typisch Zweeds oud openluchtmuseum dorpje en ligt ongeveer 6km ten noorden van Tranås, schitterend gelegen aan het Sommen meer.

U kunt een kijkje nemen in de gezellig ingerichte Zweedse huisjes uit de 18e en 19e eeuw. U zult tijdens de rondleiding smullen van de leuke, interessante en persoonlijke verhalen!

Open: 1 juni – 31 aug, di/do/za 14:00 uur; +/- 2 uur durende rondtour.

Eiland Torpön:

Het Sommen meer wordt gezien als één van de mooiste meren van Zweden, dus het zou erg jammer zijn als u dit aan u voorbij zou laten gaan! Er wordt gezegd dat het meer 365 eilandjes heeft, voor iedere dag van het jaar 1, en dat het zo diep is als het aantal weken in een jaar.

Het grootste eiland, Torpön, is zeker de moeite van een bezoek waard! Op diverse punten heeft u een schitterend uitzicht over het meer en haar talloze eilandjes.

Ook is op dit eiland de grootste Olm van Zweden te bewonderen. Aan de noordkant van het eiland is een gezellig restaurant, een klimbos (tegen betaling) en het Naturum. In het Naturum leert u van alles over de dieren die in en rond het Sommenmeer leven. Vanaf dit punt kunt u tevens een mooie tocht maken over het Sommenmeer met de fluisterboot "Elin".

Boxholm II:

Dit is één van de oudste op hout gestookte stoomschepen van Zweden en vaart 's zomers op het Sommenmeer. Informatie over tijden en diverse touren zijn verkrijgbaar in de receptie (juli – half aug.)

Gränna:

Dit dorp, gelegen aan het Vättern, is vooral bekend om haar rood/wit gekleurde zuurstokken, de "polkagris". Hier kunt u in diverse winkeltjes zien hoe dit snoep gemaakt wordt. Soms kunt u ook zelf aan de slag!

Maar Gränna heeft meer!

Naast de gezellige winkelstraat vindt u bijvoorbeeld ook het **Grännaberget friluftsmuseum**, dat u bereikt via een lange steile trap omhoog, ter hoogte van "Hotel Amalias hus". Naast het bewonderen van wat Zweedse historie kunt u hier tevens een broodje of ijsje eten of een bakje koffie drinken, genietend van het mooie uitzicht over het Vättern en Visingsö!

Het eiland **Visingsö** is te bereiken via de pond in de haven van Gränna. Het is een redelijk vlak eiland, dus erg geliefd door fietsers.

Niet ver van Gränna vandaan vindt u de "**Tegnértornet**", een toren die u onder andere een geweldig uitzicht geeft over het Vättern en het meer "Bunn". Vanaf de parkeerplaats is het 1,3 km lopen. En wilt u meedoen aan een Zweedse traditie? Onderaan de uitzichttoren is een grillplaats waar u gezellig worstjes kunt grillen!

Skyllaryd Älgpark:

Hoewel elanden overal in het gebied vrij rondlopen, is het soms lastig deze "koning van het bos" ook daadwerkelijk te zien. Wij geven u graag tips waar en hoe u eventueel elanden kunt spotten. Maar... geduld is soms een schone zaak! Wie dat geluk of geduld niet heeft, maar toch erg graag dit fantastische dier wil bewonderen, kan een bezoek brengen aan het Skyllaryd elanden park. Op een half uurtje van Tranås kunt u een aantal elanden en herten van héél dichtbij ontmoeten!

Eksjö:

Dit gezellige dorp, ook wel "het houten dorp" genoemd, is beroemd om haar typische Zweedse oude houten huizen. Het is dan ook zeker een bezoek waard!

Een bezoek aan dit dorp is ook goed te combineren met de wandeling in de **Skurugataklouf**.

Dit is een +/- 2 uur durende wandeling waar af en toe flink geklauterd moet worden. Kinderen vinden het geweldig!

Linköping:

Mensen die gezellig een dagje willen winkelen kunnen hun hart ophalen in het gezellige centrum. Maar Linköping heeft meer!

Gamla stan: Oud gedeelte met nog typische oude Zweedse huizen en winkeltjes.

Flygvapenmuseum (Saab): Een vliegtuigmuseum waar veel oude vliegtuigen van de Zweedse luchtmacht te bewonderen zijn. Ook vindt u hier een oud wrak van een in 1952 door de Russen neergeschoten Zweeds militair vliegtuig boven de Oostzee. Zeer indrukwekkend! (2e persoon gratis bij het tonen van de Camping Key Europe Card!) In het "Flygglabb" zijn diverse leuke spelattributen, zoals bijvoorbeeld een vliegtuigsimulator. Leuk voor jong en oud!

Medley Linköping Simhall: Zwembad met o.a. glijbanen, jacuzzi en golfslagbad.

Göta kanaal:

Motala / Borensberg / Berg. Op ongeveer een uur rijden van Tranås ligt het indrukwekkende Götakanaal met haar vele sluizen. Naast het bewonderen van de sluizen zijn er ook leuke fietstochten langs het kanaal te maken. Tevens zijn er leuke boottochten te boeken!

In het plaatsje Berg vind u met haar 7 aaneengesloten sluizen het beroemdste stukje Götakanaal.

Indien u een bezoek brengt aan Motala, is het zeker ook de moeite waard om het "**Motormuseum**" te bezoeken.

Jönköping:

Deze stad is een prima stad voor mensen die een dagje willen winkelen (centrum + overdekt A6 center).

Husqvarna museum: Een museum vol historie waar men een bijna 400 jaar lange ontwikkeling kan volgen van 's werelds oudste en meest veelzijdige industrie. Men begon met het maken van wapens voor het Zweedse leger en later, vanaf 1870 werd de productie uitgebreid met kookfornuizen, naaimachines, kachels, brommers etc etc. Zeker voor de wat ouderen onder ons... een bron van herkenning!

Lucifer museum: Het enige lucifermuseum ter wereld ligt aan de zuidpunt van het Vätternmeer in Jönköping. Het is een mooi gebouw uit 1848 en was de eerste luciferfabriek. In het museum maakt u kennis met zowel de mensen als de machines die de luciferindustrie verder ontwikkelden tot een wereldbedrijf.

Vadstena:

Een gezellig dorp aan het Vätternmeer. Hier vindt u een mooi slot, straten met "kinderhoofdjes", leuke boetiekjes en het klooster van de Heilige Brigitta.

Vadstena is goed te combineren met en bezoek aan Tåkern / Omberg / Rökstenen.

Omberg:

Mooi natuurreservaat aan het Vätternmeer met leuke wandelpaden en mooie uitzichtpunten over het Vättern.

Rökstenen:

Eén van de best bewaarde Runestenen vind u niet ver bij Omberg vandaan, dus prima te combineren!

Tåkern:

Doordat het waterniveau in de 19e eeuw zakte van 2,5 meter naar 0,8 meter werd het gebied een populair gebied voor vogels. Het is een beschermd gebied waar tot op de dag van vandaag nog steeds talloze vogels neerstrijken om te broeden. In het Natuurum leert u alles over het gebied en haar bewoners.

Astrid Lindgrens Värld:

Wie kent ze niet, Pippi Langkous en Emil. Ze zijn te vinden in Astrid Lindgrens Värld. Een park waar jong en oud de avonturen van Pippi en Emil kunnen (her)beleven. Het park is te vinden in Vimmerby, ongeveer 1,5 uur rijden van de camping.